

Woordenschat tekstfragmenten moderne literatuur
Leerstof examen

Louis Paul Boon, *Mijn kleine oorlog*

- Vloeken, de vloek, het vloekwoord
- Het gebed (de gebeden)
- Opwindend, de opwinding
- De behoefte (hebben om iets te doen)
- Speuren
- Piekeren
- Het geweten
- Iemands have en goed
- Het vee, het stuk vee
- Iemand verminken
- Lijmen, de lijm
- De neus voor iets/iemand ophalen
- Waanzinnig
- In de ban (slaan)
- Worstelen
- Iets gewaarworden (hij werd iets gewaar, hij is iets gewaargeworden)
- De smeerlap

Hugo Claus, *Het verdriet van België*

- Onontwarbaar verbonden zijn met (vgl. in de war zitten / in de war zijn)
- De leus, de leuze
- Het winstbejag
- Kleinburgerlijk
- De ketter
- De vrijmetselaar
- Het opzet (iets met opzet doen)
- Het omslag
- Hakken
- Opstandig, de opstand
- In het holst van de nacht
- Het (geheim) verbond, een verbond sluiten met iemand
- Iets bewereren
- Fluisteren

Hugo Claus, "Envoi"

- Gapen
- Ongehinderd zijn door iets / iets verhinderen, de hindernis
- Neuken
- Iemand de hand boven het hoofd houden
- Beven
- Snurken
- Wankel, wankelen

Hella S. Haasse, Oeroeg

- Krassen
- De modder
- De verhouding (tot iemand)
- Prikkelen

Jeroen Brouwers, *Bezonken rood*

- De vlieg
- De luis
- Het ongedierte

Poëzie in Carré: gedichten van Adriaan Roland Holst, Hans Verhagen en Simon Vinkenoog

- Het openbaar gezag
- De wacht hebben
- Lak hebben aan iets
- De straal
- Pluk de dag
- Verstrooid zijn, de verstrooidheid
- Het deksel
- Eveneens
- Het huilen staat hem nader dan het lachen
- Zijn ziel aan de duivel verpachten
- De verpakking
- Het misverstand, een misverstand uit de wereld helpen
- Iets niet langer nemen (dit neem ik niet langer!)
- Zijn handen uit de mouwen steken
- Smeken (om vergiffenis)
- Een natje en een droogje

Herman De Coninck, "9" en "Zoals"

- Het slipje
- De brassière = de bustehouder = de bh
- Rondslingeren
- N.a.v. = naar aanleiding van
- De gil, een gil slaken

Jan Wolkers, *Turks fruit*

- De aftakeling, aftakelen
- De rotzooi
- Zich aftrekken (hij trok zich af, hij heeft zich afgetrokken)
- Het genot, genieten van iets (hij genoot ervan, hij heeft ervan genoten)
- Het nest
- Het hooi
- De kut
- De klootzak

- De lul
- Vergiftigen, het gif
- De stront
- De reet
- De schimmel
- De plee
- Janken
- Een geluk bij een ongeluk

Dirk van Bastelaere, "De voorbode van iets groots"

- De touwtjes in handen hebben
- Iets opdringen aan iemand (hij drong zich op, hij heeft zich opgedrongen)
- Iemand geruststellen
- De overdrijving, overdrijven (hij overdreef, hij heeft overdreven)

Arjen Duinker, " [Op een zeer absolute dag]" en "Knikkers"

- Ten strijde trekken (tegen iets)
- Het nijlpaard
- Er vloeit bloed
- Verheugd zijn (over iets)
- De slachting, slachten
- De knikker

Charlotte Mutsaers, *Rachels rokje*

- De koppen bij elkaar steken
- De kop / het hoofd
- De plooi
- De riem
- Op de zenuwen werken
- Ergens eerlijk voor uitkomen (hij kwam ervoor uit, hij is ervoor uitgekomen)
- Zijn neus overal in steken
- Het houvast
- De schone schijn
- De achterdocht, achterdochtig
- Het vooroordeel

Peter Verhelst, *Zwerm*

- De zwerm
- De duif
- Het lint
- De streling, strelen
- In snikken uitbarsten
- Een leven leiden (leidde, heeft geleid versus lijden, leed, heeft geleden)
- Schrikken van iets
- Iemand besmetten, besmettelijk
- Medeplichtig zijn
- Zijn laatste adem uitblazen (hij blies zijn laatste adem uit, hij heeft ... uitgeblazen)

- De samenschooling
- De hoop
- De verbijstering
- De baarmoeder
- De geslachtsgemeenschap

Hassan Bahara, *Een verhaal uit de stad Damsko*

- Rondhangen
- Woorden hebben met iemand
- Iemand op zijn gedrag aanspreken (hij sprak aan, hij heeft aangesproken)
- De onverschilligheid, onverschillig
- Overheersen (het overheerste, het heeft overheerst)
- Geboren en getogen zijn
- Iets overwinnen (hij overwon, hij heeft overwonnen)
- Schemeren
- Zich ergeren aan, geërgerd zijn
- Iets overwegen (hij overwoog, hij heeft overwogen)
- Zijn wenkbrauwen fronsen (de wenkbrauw)
- De roes

Hafid Bouazza, *Paravion*

- De kudde
- Het ontzag (ontzag hebben voor iemand)
- Spugen
- Het ezelsoor
- Het kippenvel

Mustafa Stitou, *Varkensroze ansichten*

- Een afkeer hebben van iets/iemand
- Iets uitstellen (hij stelde uit, hij heeft uitgesteld)
- De drijfveer
- Verbazing wekken, verbazingwekkend
- Iets wijden aan iets/iemand

Dimitri Verhulst, *De helaasheid der dingen*

- De bevalling, bevallen (van een zoon/dochter)
- Iets koesteren
- Onderaan de sociale ladder
- Het zootje

Dimitri Verhulst, *Godverdomse dagen op een godverdomse bol*

- In een notendop
- Deugen
- De maatschappelijke bewogenheid, het engagement
- Alles uit de kast halen
- De doodoener

- Gering
- Knagen
- De onbeschoftheid, onbeschoft
- De eentonigheid, eentonig
- De haas / het konijn
- De ledematen
- De loopgraven
- Het puin
- Opgelucht zijn, opgelucht kunnen ademen

Connie Palmen, *Lucifer*

- Een loopje nemen met (de waarheid)
- De draak steken met iets
- Iemand op het verkeerde been zetten
- Op slag dood zijn
- Iets achterhalen
- Huidig
- Met zijn neus in de boter vallen
- Iemand verraden
- Iemand in de steek laten
- Zich aanstellen (hij stelde zich aan, hij heeft zich aangesteld)
- Iemand vernederen

Arnon Grunberg, *De asielzoeker*

- Iemand knuffelen, de knuffel, de knuffelbeer
- De verblijfsvergunning
- Het schijnhuwelijk
- Afstandelijk
- Deugd doen
- Iets afkeuren (hij keude af, hij heeft afgekeurd)
- Iemand iets gunnen
- De verontwaardiging, verontwaardigd zijn over iets
- Het dreigement, dreigen

Gedichten van Mustafa Stitou, Ramsey Nasr, Menno Wigman, Hagar Peeters en Bart FM Droog

- Koppig, de koppigheid
- De eend
- De snavel
- Tegelijkertijd
- Blozen
- Iets verpesten
- De emmer
- De schelp
- De (uitgelaten) stemming