

## **Vlaanderen aan de kust**

De Belgische kust is ongeveer 70 km lang en heeft de mooiste zandstranden van Europa.

Een dagje zee is een van de lievelingsuitjes van de Belgen, op hete zomerdagen is het bakken in de zon en op de koppen lopen.

De kustlijn is jammer genoeg dichtgebouwd met een lange muur van appartementsgebouwen.

Vlaanderen is de kunsthistorische schatkamer van België.

Antwerpen, de stad van Peter Paul Rubens, is nu een belangrijke havenstad en een wereldcentrum van de diamanthandel.

De Vlaamse steden waren al in de middeleeuwen uiterst welvarend door de laken- en textielhandel met de rest van Europa. Er woonden toen al vele buitenlandse handelaars in prachtige patriciërshuizen.

Brugge kreeg de bijnaam Venetië van het Noorden omwille van zijn rijkdom en de vele grachten.

Gent is de geboortestad van Karel de Vijfde. In de 19<sup>de</sup> eeuw was het de grootste industriestad van Vlaanderen. De stad heeft prachtige historische monumenten, waaronder het Gravensteen uit 1180. Dit was 300 jaar lang de burcht van de graven van Vlaanderen.

Het stadhuis van Leuven is een echt kantwerk van steen. Het is een pareltje van flamboyante gotiek. De universiteit van Leuven werd gesticht in 1425, de bekende humanisten Erasmus en Mercator gaven hier les.

De Sint-Romboutstoren domineert Mechelen, ooit de hoofdstad van de Nederlanden. Vlaanderen is een van de meest verstedelijkte gebieden van Europa, bijna alles is er volgebouwd.

## **Wallonië met de Ardennen**

Pittoreske dorpjes, groen, bossen, heuvels, meren: Wallonië is de long van België.

Het is de ideale plaats om je ontspannen in de natuur.

Ook hier getuigen prachtige kloosters en kastelen van een rijk verleden.