

**De film *Oeroeg***

**Een postkoloniale adaptatie van de novelle?**



Sofie Royeaerd

# Overzicht

1. Inleiding
2. De (de)kolonisatie van Indonesië
3. *Orientalism* van Edward Said & postkoloniale theorie
4. Koloniale denkbeelden in de novelle *Oeroeg*
5. *Sleuteloog* als postkoloniale herschrijving van *Oeroeg*
6. De film *Oeroeg* als postkoloniale adaptatie van het boek?
7. Conclusie

# 1. Inleiding



# Boekenweek

- Boekenweek
- Boekenbal
- Boekenweekgeschenk
- Boekenweekessay



# Boekenweekgeschenk Oeroeg (1948)



*Voorplat eerste druk uit 1948*



*Hella Haasse signeert haar debuut*

# Herdrukken *Oeroeg*



Voorplat 46ste druk uit 2006



# Vertalingen *Oeroeg*

- Welsh: *Fy Ffrind oedd Wrwg* (1968)
- Hongaars: *Urug* (1987)
- Frans: *Le lac noir* (1991, 1994)
- Italiaans: *Il lago degli spiriti* (1992)
- Duits: *Der schwarze See* (1994)
- Servokroatisch: *Crno Jezero* (1994)
- Engels: *Forever a stranger and Other Stories* (1996); *The black lake* (2012)
- Pools: *Urug* (1997)
- Roemeens: *Strain pentru totdeauna* (2000)
- Indonesisch: *Oeroeg* (2009)
- Tsjechisch: *Černé jezero* (2014)



# Oeroeg internationalaal





# Nederland Leest



*Voorplat editie Nederland Leest uit 2009*

# Adaptaties *Oeroeg*



*De film uit 1993*



*Theatervoorstelling uit 2015*

## 2. De (de)kolonisatie van Indonesië





# Inleiding

**JAVAANSE  
JONGENS**

LEKKERE PITTIGE  
**SHAG**

JAVAANSE  
JONGENS

NIEMEYER  
**TEMBACO  
SHAG**

een kwaliteit  
als de beste  
en toch.....

**95<sup>ct</sup>**

# Indonesië





# De Verenigde Oost-Indische Compagnie = de VOC (1602 - 1799)



# Het Cultuurstelsel



# Multatuli, *Max Havelaar*





# Ethische politiek



# Jappenkampen





# 1945: onafhankelijkheid Indonesië



# Politionele acties (1947-1949)



# 1949: NL erkent onafhankelijkheid



# Filmfragment

## Verscheuren vlag



(00:00 – 00:30)



© Charles Breijer / nfa, coll. Nederlands fotomuseum



# 3. *Orientalism* van Edward Said & postkoloniale theorie





# Edward Said

- Jeruzalem, 1935 – New York, 2003
- *Orientalism* (1978)



# Edward Said, *Orientalism*

“Too often literature and culture are presumed to be politically, even historically innocent; it has regularly seemed otherwise to me, and certainly my study of Orientalism has convinced me [...] that society and literary culture can only be understood and studied together.” (Said 2003:27; orig. ed. 1978)



# Edward Said, *Orientalism*

“Orientalism is the generic term that I have been employing to describe the Western approach to the Orient; Orientalism is the discipline by which the Orient was (and is) approached systematically, as a topic of learning, discovery, and practice. But in addition I have been using the word to designate that collection of dreams, images, and vocabularies available to anyone who has tried to talk about what lies east of the dividing line.” (Said 2003:73)

# Terminologie

1. Imperialisme
2. Kolonialisme
3. Postkolonialisme
  - a) Tijdsaanduiding (?)
  - b) Kritische houding

# Postkoloniale herschrijving





# 4. Koloniale denkbeelden in de novelle Oeroeg



# Nederlands-Indië in de NL literatuur

“Indische teksten zijn doordrenkt van intertekstualiteit en dialogisme.” (Pattynama 2007:6)



# Openingspassage *Oeroeg*

“Oeroeg was mijn vriend. Als ik terugdenk aan mijn kindertijd en mijn jongensjaren, verschijnt zonder uitzondering het beeld van Oeroeg in mij [...]” (Haasse 1964<sup>7</sup>:5)

“Urug byl můj kamarád. Když se v myšlenkách vracím do dětských a chlapeckých let, vynořuje se mi bez výjimky Urugův obraz [...]” (Haasse 2014:7)



# Het zwarte meer Telega Hideung



# Vervreemding ikpersoon – Oeroeg

“Was het werkelijk Oeroeg? Ik weet het niet en zal het ook nooit weten. Ik heb zelfs het vermogen verloren hem te herkennen.”  
(Haasse 1964<sup>7</sup>:127)

“Byl to skutečně Urug? Nevím a nikdy se to nedozvím. Ztratil jsem dokonce i schopnost ho poznat.” (Haasse 2014:85)

The image shows the cover of the book 'Oeroeg' by Haasse. The cover is dark with a light-colored, abstract, textured pattern. The title 'Oeroeg' is printed in a light, serif font at the bottom of the cover.

Oeroeg



# Slotpassage *Oeroeg*

“Het is overbodig toe te geven, dat ik hem niet begreep. Ik kende hem, zoals ik Telaga Hideung kende - een spiegelende oppervlakte. De diepte peilde ik nooit. Is het te laat? Ben ik voorgoed een vreemde in het land van mijn geboorte, op de grond, vanwaar ik niet verplant wil zijn? De tijd zal het leren.” (Haasse 1964<sup>7</sup>:128)

“Netřeba přiznávat, že jsem mu nerozuměl. Znal jsem ho, jako jsem znal jezero Telaga Hideung – zrcadlení hladiny. Do hloubky jsem se nepustil nikdy. Je příliš pozdě? Jsem ve své rodní zemi, na půdě, z níž se nechci nechat přesadit, nadobro cizincem? To ukáže čas.” (Haasse 2014:86)

# Koloniale denkbeelden in Oeroeg

- “East is East and West is West, and never the twain shall meet”. (Rudyard Kipling)
- Vertelinstantie & focalisatie: blanke ikfiguur
- Oeroeg als de Ander, als object
- Goena-goena & het symbool van het zwarte meer



# Oeroeg als de Ander

“Wat afstand vormde, was het ondefinieerbare ‘anders’-zijn van Oeroeg, het subtiele verschil in gedrag en geaardheid, in fluïdum, zou ik willen zeggen, als deze dingen onder woorden te brengen waren.”  
(Haasse 1964<sup>7</sup>:100)

“Odstup tu tvořila ta nedefinovatelná Urugova „jinakost“, jemný rozdíl v chování a povaze, skoro bych řekl ve fluidu, nebýt toho, že takové věci nelze vyjádřit slovy.” (Haasse 2014:68)

# 5. *Sleuteloog* als postkoloniale herschrijving van *Oeroeg*



# *Oeroeg* (1948) versus *Sleuteloog* (2002)





# Slotpassage *Sleuteloog*

“Onder de oppervlakte was er tussen ons altijd een verbindend element, niet benoembaar (...). We hebben het ingeademd met de lucht van het land waar we geboren zijn. (...) Ik kan nu ook deze aantekeningen in de open haard gooien, een rookoffer ten afscheid.”  
(geciteerd in Vitáčková)



# Slotpassage *Oeroeg*

“Ik heb niets anders willen doen, dan een verslag neerschrijven van onze gezamenlijk doorgebrachte jeugd, ik heb het beeld van de jaren willen vastleggen, die nu zo spoorloos voorbij zijn als waren zij niet meer geweest dan rook in de wind. (...) Het is overbodig toe te geven, dat ik hem niet begreep. Ik kende hem, zoals ik Telaga Hideung kende - een spiegelende oppervlakte. De diepte peilde ik nooit. Is het te laat? Ben ik voorgoed een vreemde in het land van mijn geboorte, op de grond, vanwaar ik niet verplant wil zijn? De tijd zal het leren.” (Haasse 1964<sup>7</sup>:128)

# 6. De film *Oeroeg* als postkoloniale adaptatie van het boek?



# De film *Oeroeg*

- 1993 BOEK VAN HELLA S. HAASSE
- Internationale titel: *Going home*
- Regie: Hans Hylkema
- Script: Jean van de Velde, Hans Hylkema
- Rik Launspach (Johan ten Berghe), Martin Schwab (Oeroeg), Jeroen Krabbé (Hendrik ten Berghe, Johans vader), Joris Putman (kleine Johan), Ramelan Bekkema (kleine Oeroeg),...



# Filmfragment

## Aap noot mies & Verjaardag



(03:25 – 03:40 + 57:44 – 58:37)





# Filmfragment

## Cinema



(01:20:30 – 01:25:38)

# Filmfragment

## Dansen



(01:09:23 – 01:10:46)

# 7. Conclusie



# Een postkoloniale adaptatie

Kritische kijk op kolonisatie en  
onafhankelijkheidsoorlog:

- Focus op "politioenele acties" => oorlog
- "Ethische politiek" ontmaskerd als  
kolonialisme





# Geen postkoloniale adaptatie

- Focalisatie op Johan: subject-object-relatie behouden
- Oeroeg als de Ander (andere verhouding t.o.v. de natuur, seksualiteit,...)
- Dichotomieën blijven bestaan
- ....



# Filmfragment

## Foto





# Vragen?



# Literatuur



- **Brillenburg Wurth**, Kiene, "Literatuur als koloniaal en postkoloniaal discours". In: Kiene Brillenburg Wurth en Ann Rigney (red.), *Het leven van teksten*, Amsterdam, 2009.
- **Hutcheon**, Linda, *A theory of adaptation*, New York, 2006.
- **Pattynama**, Pamela, "... de baai...de binnenbaai.... Indië herinnerd" (rede uitgesproken in 2005), Amsterdam, 2007.
- **Said**, Edward, *Orientalism*, London, 2003.
- **Vitáčková**, Martina, "Postkoloniale herschrijving van land van herkomst in het werk van Hella S. Haasse". In: *Praagse perspectieven* 5, Praag, 2008.