

De Koeberg (Kraví hora)

Brno is een stad die opgebouwd is op 7 heuvels: de Koeberg is één van hen. De naam is afgeleid van de oorspronkelijke functie van deze plek die al in de 14e eeuw als een weiland diende voor koeien. Tegenwoordig staat die vooral bekend om een sterrenwacht en een groot park waarin mensen heel graag wandelen, verliefde koppeltjes vaak afspreken en kinderen graag spelen. In de straattaal van Brno wordt de Koeberg "Monte Boe" genoemd. De sterrenwacht staat op het hoogste punt van de berg en het topje van de koepel bevindt zich op een hoogte van 318 meter boven zeeniveau. Het uitzicht vanuit deze bijzondere locatie op de stad is prachtig.

Het stuwmeer van Brno

In de straattaal van Brno wordt het stuwmeer ook "Prygl" genoemd. Het was gebouwd in de jaren 1936 - 1940 op de Svatka rivier en diende als hoofdreservoir van het drinkwater voor de stad Brno en omstreken. Tegenwoordig is voor deze doeleinden vooral het water gebruikt uit de stuwdam Vír 1 die in de provincie Vysočina ligt. Het stuwmeer is ongeveer 10 km lang en het is niet dieper dan 25 m. Voor de inwoners van Brno is het een zeer geliefd recreatiegebied waar vooral gezinnen met jonge kinderen, toeristen en verschillende groepjes vrienden hun tijd doorbrengen. In de winter wordt hier veel geschaatst en in de zomer komen we hier naartoe om te (zonne-)baden en simpelweg te chillen. Je kan ook van het landschap genieten en een tocht met de stoomboot maken b.v. naar het kasteel Veveří. Brno werkt samen met talrijke partnersteden en de stoomboten zijn naar hen genoemd. Zo kan je hier o.a. de stoomboot Wenen (Vídeň), Utrecht of Dallas tegenkomen.

Het kasteel Veveří

De naam van het kasteel **Veveří** is afgeleid van het grote aantal eekhoorns dat hier leefde in de middeleeuwen (in het Tsjechisch "veverka" = eekhoorn). Het kasteel was opgericht rond het jaar 1050 door de Moravische hertog Konraad I. van Brno. Geleidelijk begon het als een vesting te dienen en later ook als de landelijke schatkist. In de 17e eeuw, toen Brno door het Zweedse leger van generaal Torstensson werd belegerd, wist het kasteel (net als de stad Brno) zich succesvol te verdedigen. Bijna 200 jaar later, in 1830, werd Veveří gekocht door de Zweedse afgezette troonopvolger Gustav Vasa. Interessant genoeg hebben hier aan het begin van de 20e eeuw Winston Churchill en zijn vrouw Clementine een deel van hun huwelijksreis doorgebracht, omdat zij bevriend waren met baron de Forest die hier in die tijd resideerde. In de loop der eeuwen behoorde het kasteel tot talrijke heren. Pas in 1925 werd het kasteel door de staat gekocht en werd Veveří het eigendom van de toenmalige Tsjechoslowaakse Republiek.

Prima, interessante weetjes. Een foto (of foto's) erbij zou leuk zijn!