

zwijger

Luc Tuymans

Luc Tuymans (1958) is Vlaanderens bekendste schilder. Hij heeft Elsschot niet gekend, maar is al dertig jaar fan.

Op vrijdag 18 mei out Luc Tuymans zich als Elsschotliefhebber. 'Ze hebben shots gemaakt van mij voor een tankschip', zegt Tuymans. Omdat hij *Het tankschip* de beste Elsschot vindt? 'Nee, omdat we anders weer eens voor het standbeeld van Elsschot moesten gaan staan.' Tuymans vindt *Het tankschip* wel 'een straf werk': 'Een kortverhaal over oorlog en profijt, met een paar onvergetelijke zinnen'. Ook Tuymans roemt Elsschot om zijn 'geen woord te veel'-filosofie. 'Zijn werk heeft een zekere sceptis. Ik zal niet zeggen 'cynisme', het gaat om een terughoudendheid die heel eigentijds overkomt. Met *Het dwaallicht* heb ik nog gehuild, als zeventienjarige. De ontreding van die personages is zo aangrijpend. Het knappe is dat ze niet volgt uit grote gebeurtenissen, uit dingen die zwaar fout lopen, maar uit banaliteit.' Elsschot wordt nu het literaire uit-

hangbord van Antwerpen. Een goed idee? 'Ze hadden het al eerder moeten doen. Ik hoop vooral dat Elsschot veel vertaald wordt. In het buitenland vraagt men mij heel vaak welke Belgische schrijvers je moet lezen. Ik wil dan heel graag Elsschot aanbevelen, maar dikwijls zijn er geen vertalingen beschikbaar. Dat is de laatste jaren iets verbeterd. We moeten dat werk meer uitdragen.' Tuymans heeft Elsschot niet gekend. Hij heeft wel beelden gezien van de schrijver en zijn gezin. Ook hij ziet 'geen gezellige figuur'. 'Hij zal wel plezier beleefd hebben aan het schrijven zelf, maar de heel strikte opdeling die hij maakte tussen zijn dagelijkse bezigheden en zijn werk als schrijver heeft iets pijnlijks. Zijn eigen dochter wist pas vrij laat dat haar vader schreef. Dat zegt toch iets. Maar voor mij is Elsschot wereldliteratuur. Hij staat op een eenzame hoogte.'



© big

Voor mij is Elsschot wereldliteratuur

Programma

Op 7 mei was het 125 jaar geleden dat Willem Elsschot werd geboren, en dat is een hommage waard. Antwerpen wordt de komende vier jaar 'De stad van Elsschot'. Op 19 en 20 mei wordt de aftrap gegeven met het evenement 'Op stap met Elsschot'. Een programmaoverzicht.

'600m Willem Elsschot', Mechelseplein

Het Mechelseplein wordt twee weken lang een 'Elsschotplein' door een 600 meter lange banner met uniek beeldmateriaal en citaten van Elsschot, plus de integrale tekst van *Het dwaallicht*. Tot 4 juni.

Op stap met Elsschot en Petit

Meesterverteller Johan Petit grasduint in het werk van Elsschot en laat zijn fantasie de vrije loop. Neem je mp3-speler mee om de wandeling op je toestel te kopiëren. Download in de hal van het Elzenveld, doorlopend. Vanaf 19 mei ook op:

site: www.standaard.be/elsschot

Het Dwaalspoor

Eric Rinckhout schetst al wandelend langs de locaties in *Het dwaallicht* een portret van het jaar 1938. Om 15u. en 17u. Inschrijven verplicht.

Diverse Elsschot-locaties

Les Liseuses Fabuleuses lezen Elsschot. Doorlopend.

't Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45

Martine Cuyt interviewt de laatste getuigen die Elsschot gekend hebben: Jos Vandelloo, Liane Bruylants en Laurens Elzinga, kleinzoon Willem Dolphyn. Zaterdag in het Dr. Marquis Auditorium: 15u. Willem Dolphyn, 17u. Jos Vandelloo. Zondag in het Dr. Marquis Auditorium: 15u. Laurens Elzinga, Nederlandse fan met wie Elsschot zelf de dwaallichtwandeling maakte, 17u. Lia-

ne Bruylants. Boekenstand De Groene Waterman

Alles wat u wilde weten over Elsschot

Een stand van zaken door de officiële biograaf Vic van de Reijt. Om 16u. in het Dr. Marquis Auditorium.

Café De Pallieter, Mechelseplein 17

De dialogen, de toespraken, de brieven. In een regie van Bart Klein en spel Ben Segers (zaterdag) en Wouter Hendrickx (zondag). Doorlopend vanaf 14u.

Klein Raamtheater, Lange Gasthuisstraat 26

Oraal en zonen, door Stijn Franken, om 15u. en 17u. Nieuwe kaas, door Saskia de Coster en Koen Peeters, 16u.

Augustinus Muziekcentrum, Kammenstraat 81

Claire Chevallier speelt op de piano 'de brave voorkeuren van den Heer De Ridder'. O.a. Tom Lanoye leest favoriete Elsschotfragmenten. Vanaf 16u. tot 17.30u.

Quinten Matsijs, Moriaanstraat 17

Probeer zelf te tonnen.

Stadsbibliotheek, Hendrik Conscienceplein 4

Actrice Guusje van Tilborgh geeft gestalte aan vijf vrouwen uit het leven van Elsschot. Om 14u., 15u., 16u., 17u.

Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22

Stand up comedians zetten hun tanden in Elsschot. Met Alex Agnew, Sammy Deburggraeve, Piet Depraitere, Lenny Maes, Gunter Lamoot. Om 15u., 16u., 17u.

Antiquariaat Demian, Wolstraat 2

Acteur Jobst Schnibbe brengt een tekst over een ontmoeting met Elsschot. Doorlopend.

Bibliotheek Permeke, De Coninckplein

Vitalski brengt gedichten van Elsschot en tijdgenoten. Om 15u., 16u., 17u.

Centraal Station

Het jonge talent van de Kunstbende brengt Elsschot. Doorlopend.

Koninklijk Atheneum, Franklin Rooseveltplaats

'Elsschot in beeld', een documentaire van Suzanne Raes. Om 14u en 17u. 'Willem Elsschot alias Alfons De Ridder', een documentaire van Anton Stevens. Om 15u.

PRAKTISCH

Centraal vertrekpunt en ticketbalie: Mechelseplein. Een polsbandje dat toegang geeft tot alle binnenlocaties, kost 5 euro. Gratis voor wie jonger is dan 18 jaar.

Info: 03-232 01 03.

site:

www.destadvanelsschot.be

OP STAP MET ELSSCHOT

is een initiatief van de stad Antwerpen. Organisatie: Antwerpen Boekenstad i.s.m. Villanella. Coördinatie: Michaël Vandebril. Hoofdsponsor: Agfa Graphics. In samenwerking met Impulsproject Permeke, met de steun van de Europese Unie (EFRO), het Vlaamse Gewest en de stad Antwerpen.



WILLEM ELSSCHOT: VERZAMELD WERK

wij geven **20 exemplaren** weg op www.standaard.be/elsschot

MEER ELSSCHOT OP DE STANDAARD ONLINE:

> **Ida De Ridder** over haar vader Alfons

Fragment uit Canvas-documentaire 'Erfgenaam van Elsschot'

> **De meester** neemt het woord

Elsschot leest voor uit 'Tsjip'