

dat ik naar hem verlang ... Gij ziet mij heel vreemd ^{ijem po nem} aan, hoge heren, maar het is niet anders. Kijk, ik ben Blauwbaards dochter, en ik aard naar hem, in ziel en lok. Hij had behoefte aan vele vrouwen, ik heb behoefte aan vele mannen. Hij doodde echter zijne vrouwen, onder het voorwendsel, dat zij ongehoorzaam hem waren; ik doodde nimmer mijne gemalen: ik sloot ze liever op, om hen te beschaven en meesteres over hen te zijn. Zo ik hysterisch ben, ben ik daarbij ook zeer feministisch; in alle opzichten ben ik vrouw. Wat wenst ge nog meer te weten??'

En de fiere Fatma stond hoog opgericht tegen over de beide dignitarissen van de Khâlief. Maar deze riepen op het onverwachtst hunnen trawanten en bevalen:

'Sleept deze slecht vrouw mede, voor de divan van de Opperbeheerser!'

^{odvleite}
Zo gebeurde het. Fatma, Blauwbaards dochter, werd door alle straten en over alle pleinen van Bagdad gesleept tot voor de divan des Khâliefen, die haar veroordeelde het azuurlokkigen hoofd op het blok te leggen.

^{nesnaseli} 'Het is vreemd,' dacht Fatma, terwijl zij in de hander der beulen ^{kat} werd overgeleverd. 'Mijn vader vermoordde zijne vrouwen, en men laakte hem zéer daarom: ikzelve had bezwaar tegen zijn handelswijze ... Ik, zijne dochter, vermoordde nooit mijne mannen: ik verzorgde ze liefdevol, kweekte ze op, beschaafde hen en ontwikkelde hunnen kwaliteiten, het is waar op enigszins beslotene wijze, in onyxen hoven, chryzolieten torens, parelmoëren balzalen en wat dies meer zij ... en ook déze opvatting van het huwelijk, hoe overdacht zij ook is, vindt men niet goed ...'

^{promyslena}
'Het is vreemd,' spon Fatma's gedachte voort; 'maar ik geloof, ik weet bijna zeker, dat het niét mogelijk is de publieke opinie in zake van liefde en huwelijk gunstig voor zich te stemmen ... als men een blauwe baard of azuren lokken heeft ...'

En even weemoedig om deze onwederlegbare filozofie, boog zij het blauw omgolfde hoofd op het blok ...

Poogde nog éven het probleem op te lossen ...

Maar slaagde niet, want in een stroom van purper vloten uit haar gekliefde hals hare laatste ideeën weg ...

En lag het azuur gelokte hoofd van Blauwbaards dochter in bloed over de vloer van het gerechtshof ...

Waarna de zes mannen erfden.

dedili

Het Vaderland, 30-10-1915

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
<http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/couperus/blbaard.html>