

Διαβάστε τις παρακάτω ειδήσεις και προσπαθήστε να γράψετε έναν επιτυχημένο τίτλο για την καθεμία:

1. Ανθρώπινα κόματα από την Ασία και την Αφρική μεταβάλλοντας την όψη της Γηραιάς Ηπείρου. Οι Δυτικοευρωπαίοι, άλλοτε αποικιοκράτες, τώρα δυσκολεύονται να αποδεχθούν ότι έχει ο καιρός γυρίσματα..
2. Αν δεχθούμε ότι ο μέσος Έλληνας ζει στη μέση πόλη της Ελλάδας, τότε χωρίς αμφιβολία είναι κάτοικος της Λάρισας. Λίγο πριν από το 2000 η μεταβολή στην κοινωνική σύνθεση της θεσσαλικής πρωτεύουσας αντανακλά με εξαιρετική πιστότητα τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αν θεωρείτε εαυτόν μέσο Έλληνα κοιτάζετε το πορτρέτο σας.
3. Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύει τη διαφήμιση προϊόντων καπνού για πολλούς επαναφέρει την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Παλιότερα, ανάλογη απαγόρευση για μετάδοση τηλεοπτικών διαφημίσεων δεν περιόρισε την κατανάλωση τσιγάρων. Το αντίθετο... Στην ειδική έκδοση του TEMPO - NEWSWEEK παρουσιάζονται οι ελληνικές καπνοβιομηχανίες, τα πόρα και γνώμες για την απαγόρευση.
4. Το καλύτερο δώρο, έλεγαν μέχρι πρόσφατα, είναι το βιβλίο. Σήμερα, στην εποχή της πληροφορικής, το καλύτερο δώρο ίσως να είναι το CD - Rom. Η Intel σχεδιάζει τον Pentium II, φθηνότερο και ταχύτερο του προκατόχου του. Κάνετε κλικ με τη ψηφιακή κάμερα της Sony.
5. Μετά τη μεταφορά του αεροδρομίου θα απελευθερωθεί έκταση συνολικά 5.700 στρεμμάτων. Η μελέτη του καθηγητή Σπράου και το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συγκλίνουν και προτείνουν την οικοπεδοποίηση του χώρου. Ωστόσο, οι αμέσως ενδιαφερόμενοι, οι περίοικοι, διαφωνούν και αντιδρούν.
6. Οι σπασμωδικές αντιδράσεις της Αγκυρας μετά το ευρωπαϊκό "όχι", αν και εξαπολύθηκαν αδιακρίτως κατά των "15", στην πραγματικότητα κατευθύνονται εξ ολοκλήρου προς την Ελλάδα. Εποι, το θερμό επεισόδιο είναι ένα από τα σενάρια που παίζουν στη σκακιέρα του Αιγαίου. Χιλιάδες μίλια μακρύτερα, εκεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκεται το χέρι που κινεί στρατιώτες, αξιωματικούς, άλογα και πύργους.
7. Τρίγωνα, κάλαντα... δέντρα, μπάλες, φωτάκια, αλλά και χριστόφωμο, βασιλόπιτες και ροκατζάρια. Από πού προέρχονται και πώς μας παραδόθηκαν τα έθιμα του δωδεκαημέρου.
8. Η 74χρονη μπαλαρίνα Μάγια Πλισέτσκαγια καθήλωσε το κοινό στο Ηρώδειο με την ψυχή της. Το σώμα απλώς την φιλοξενούσε.