

# ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΑΘΗΝΑΙ, ΜΑΐΟΥ 1911, Ημέρα της Καζαντζάκης

αντζάκης

χάφος, θεατρογράφος, κριτικός, χιράστρια και συγγραφέας παι-  
ς λογοτεχνίας, κόρη του λογίου  
εκδότη Στυλ. Μ. Αλεξίου\*, αδελ-  
της Έλλης Αλεξίου\* και του  
τέρη Αλεξίου\*, σύζυγος σε πρώ-  
αμο (1911) του Nikou Καζαντζά-  
κη σε δεύτερο του Μάρκου  
έρη\*. Σπιούδας σε γαλλικό σχο-  
λίο, αλλά τη γενικότερη μόρφωσή  
πήρε από το οικογενειακό της  
βάλλον. Ήδη από το 1906 άρχι-  
να δημοσιεύει ποιήματα και με-



υγραφέας Γαλάτεια Καζαντζάκη-  
γο του Ευάγγ. Ιωαννίδη (Αθήνα,  
λογή Έλλης Αλεξίου).

ράσις της με το φευδώνυμο  
da Castro. Το 1909 δημοσιεύει  
το περιοδικό Ο Νομάς τη νού-  
α Ridì Pagliaccio (με το πατρι-  
τικό όνομα Γαλάτεια Αλεξίου), για  
οποία έγραψε κριτική σε επόμε-  
νευχός του περιοδικού ο Nikos  
Καζαντζάκης με το φευδώνυμο  
ομά Nifraumή. Λίγο πριν και μετά  
γάμο της με το Niko Καζαντζάκη,  
κράτησε 13 χρόνια, χρησιμο-  
ύσεις το φευδώνυμο Πετρούλα  
λορειτ. Η κριτική της για τον  
I. Καβάφη\* (Ο Νομάς, 1910)  
ιμήθηκε ως μία από τις πιο πρώι-  
αναγνωρίσεις του Αλεξανδρί-  
κη ποιητή από τους ελλαδικούς  
γραφείς. Από τότε παρουσιάσεις  
συνεχή δραστηριότητα σε όλους  
ις τομείς με τους οποίους κατα-  
στηκε, δημοσιεύοντας στα πιο  
όλογα περιοδικά: Νέα Ζωή (1910,  
11 - 13, 1914), Δελτίο του Εκπαι-  
τικού Ομίλου (1913), Γράμματα  
13, 1915 - 16, Μαύρος Γάτος  
19), Αναγέννηση (1928) κ.ά.

Από το 1914, οπότε εξέδωσε  
τό (από τα πέντε) της αναγνω-  
στάριο για την ΣΤ' τάξη του Δη-  
γκού με τίτλο Η μεγάλη Ελλάς,  
χως να υπογράφει ως Γαλάτεια  
Καζαντζάκη, διατηρώντας το επώ-  
νο αυτό και μετά το διαζύγιο της  
ε το Niko Καζαντζάκη.

Ηδη το 1911 είχε ανεβεί από το  
την Αθηναϊκό Θέατρο της Καζαντζά-

κη, το τρίπρακτο δράμα Με κάθε θυ-  
σία. Ωστόσο κορυφαίο θεατρικό της  
έργο πρέπει να θεωρηθεί το Ενώ το  
πλοίο ταξιδεύει, που ανέβασε και  
οκνηθότησε στα Εθνικό Θέατρο ο  
Φώτος Πολίτης\* το 1933. Το 1928 η  
Καζαντζάκη μετέφρασε τον Μπάρ-  
μπα Αγγελή του Παναϊτιού Ιστράτη\* και  
παρουσιάζεται ως υπεύθυνη της  
ύλης στο Δελτίο της Εργατικής Βοή-  
θείας, δημοσιογραφικό όργανο που  
υποστηριζόταν από το Κομμουνιστι-  
κό Κόμμα, όπως επίσης και το πε-  
ριοδικό Πρωτόποροι, στο οποίο το  
1931 ήταν αρχισυντάκτρια. Στους  
Πρωτόπορους και στη συνέχειά  
τους, στους Νέους Πρωτόπορους  
δημοσιεύει διηγήματά της και με-  
ταφράσεις, παίρνοντας επίσης ενερ-  
γό μέρος και στη σύνταξη. Την ίδια  
εποχή εξέδωσε τα διηγήματά της  
11 π.μ. - 1 μ.μ. (1927) και τα μυθι-  
στορήματα Γυναίκες (1933) και Ά-  
ντρες (1934). Πρέπει επίσης να  
μνημονεύθουν και τα άρθρα της  
Γαλάτειας Καζαντζάκη στην εφημε-  
ρίδα Ελεύθερη Γνώμη για τα γενικό-  
τέρα προβλήματα που θίγει, όπως  
«Η ωραία γυναίκα είναι έξυπνη»,  
«Για λόγους τιμής» και η έρευνά  
της στα εργοστάσια, σε 20 συνέ-  
χειες, με τίτλο «Εκεί που εργάζεται  
η σημερινή Ελληνίς».

Το Μάρτιο του 1938 η Καζαντζά-  
κη συνελήφθη από τη δικτατορία  
του Μεταξά\* για παράνομη δράση  
στο φοιτητικό χώρο και της απαγο-  
ρεύτηκε να δημοσιεύει ενυπόγρα-  
φα. Στην Κατοχή δημοσιεύεσε ένα  
διήγημά της στο περιοδικό Καλλιτε-  
χνικά Νέα και μετά την Απελεύθε-  
ρωση συνεργάστηκε με το περιοδι-  
κό Ελεύθερα Γράμματα, ενώ απολύ-  
θηκε από τη δουλειά της στη βιβλιο-  
θήκη του Δήμου Αθηναίων για λό-  
γους κοινωνικών φρονημάτων. Το  
1952 δημοσιεύει τα διηγήματά της  
Κρίσιμες στιγμές και το 1957 το μυ-  
θιστόρημα Άνθρωποι και υπεράν-  
θρωποι, που αναφέρεται στο Niko  
Καζαντζάκη. Τον επόμενο χρόνο  
κυκλοφόρησαν σε έναν τόμο τα θε-  
ατρικά της έργα, (8 μονόπρακτα και  
9 μεγάλα), με τίτλο Αυλαία. Πέθανε  
στις 17 Νοεμβρίου 1962 μετά τον  
τραυματισμό της σε αυτοκινητιστικό  
δυστύχημα.

Το έργο της Γαλάτειας Καζαντζά-  
κη διακρίνεται στο σύνολό του για  
τον κοινωνικό του προβληματισμό,  
τις ανθρωπιστικές τάσεις και τη ρεα-  
λιστική μορφή. Σε μεγάλο βαθμό  
την απασχόλουν τα θέματα της κα-  
ταπίεσης της γυναικάς, τόσο από  
την κοινωνία όσο και από το άλλο  
φύλο, ενώ ο ταξικός χαρακτήρας  
των συγκρούσεων περνάει σε δεύ-  
τερο στρώμα. Δε λείπουν, ωστόσο,  
από το έργο της ατομικό προβλήμα-  
τα, όπως η μοναξιά, η στέρηση,  
ματαιότητα και τα συναφή, με απο-  
τέλεσμα να διαβάζεται και σήμερα  
επειδή αποδίδει την εποχή του και  
την ατμόσφαιρά της.

ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

**Καζαντζάκης, Νίκος** (Ηράκλειο, 1883 - Φράιμπουργκ Γερμανίας, 1957). Ποιητής και πεζογράφος από τους σημαντικότερους της νεότε-  
ρης Ελλάδας. Διυ φορές, κατά την πάδική και τη νεανική ηλικία, έφαγε το πικρό ψωμί της προσφυγιάς τη  
μια στον Πειραιά (1889), την άλλη στη Νάξο (1897 - 99). Στη Νάξο φοίτησε στο μοναστικό Γαλλικό Κολ-  
λέγιο του Τιμίου Σταυρού. Στο ξένο σχολείο το προσφύγουπολο από την Κρήτη εισάγεται ξαφνικά σε άγνω-  
στο κόσμο, μαθαίνει τη γαλλική και την ιταλική γλώσσα και αφομοιώνει  
τα πρώτα στοιχεία του δυτικού πολι-  
τισμού. Όταν στα 1899, ο νεαρός Καζαντζάκης γυρίζει στο Ηράκλειο για να συνεχίσει τις γυμνασιακές  
του σπουδές, έχει ήδη συλλάβει την ιδέα ότι ο πατροπαράδοτος ηρωι-  
σμός μπορεί να υψωθεί στη σφαίρα του πνεύματος: έχει μάλιστα κυρι-  
εύει από την ιδέα του ατομικού προορισμού του. Να γίνει άξιος της  
Κρήτης! Οι πανεπιστημιακές σπου-  
δές του στη Νομική Σχολή, στην Αθήνα, μέλλουν να γίνουν καινούρ-  
για αφετηρία για την πλατύτερη και  
συσιαστική αυτοπαιδεία του.

Ο πρώτος μεγάλος μυσταγωγός  
που στο διδαγμά του ο ποιητής της  
νέας Οδύσσειας στάθηκε πιστός ως  
το τέλος είναι ο Νίτσε\*. Η γνωριμία  
του με τη φιλοσοφία του Νίτσε γινεται  
πληρέστερη όταν ο Καζαντζάκης παρεπιδημεί στο Παρίσιο (1907 -  
9) για μεταπτυχιακές σπουδές. Τα  
χρόνια εκείνα του Παρισιού θα απο-  
βούν τα αποφασιστικά της ζω-  
ής του, επειδή τότε συλλέγει όλα  
σχεδόν τα στοιχεία που θα εναρμο-  
νίσει αργότερα στην Ασκητική του.  
Σε μια διατριβή επί υφηγεσία με τον  
τίτλο Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη φι-  
λοσοφίᾳ του δικαίου και της πολι-  
τείας (1909), ο Καζαντζάκης έχει  
εκθέσει μεθοδικά ορισμένες από  
τις ιδέες του Νίτσε. Άλλα αν οι  
ιδέες είναι ανατρεπτικές, τούτο  
οφείλεται ισα-ισα στον πόδα  
του φιλοσόφου να δημιουργήσει από  
το Μήδεν ένα νέο Μύθο. Ο Καζα-  
ντζάκης πόθησε και αυτός να συλ-  
λάβει μια καινούργια μεταφυσική  
ερμηνεία του κόσμου, να προτείνει  
μια νέα ηθική, με άλλα λόγια, να  
ιδρύσει μια νέα θρησκεία.

Δεύτερος μυσταγωγός του Καζα-  
ντζάκη στάθηκε ο Γάλλος φιλόσο-  
φος Ανρί Μπερέζον\*, που τον παρα-  
κολούθησε να διδάσκει στο Κολλέ-  
γιο της Γαλλίας. Σε ένα μελέτημά  
του, με τον τίτλο "Henri Bergson",  
που δημοσιεύτηκε στο Δελτίο του  
Εκπαιδευτικού Ομίλου (1912), ο Κα-  
ζαντζάκης, βάζοντας προφανώς σε  
τάξη τις νωπές γνώσεις του, συνο-  
ψίζει τα πρόσθετα διδάγματα που  
παρέλαβε από το Παρίσιο. Από τα δι-  
δάγματα αυτά πηγάζει κατά μέγα  
μέρος η κοσμοθεωρία του, η ηθική  
φιλοσοφία του, και μάλιστα το όρα-  
μα του Αγωνιζόμενου Θεού που θα  
συναντήσουμε αργότερα στην Ασκη-

τική και που δεν είναι άλλο παρά η  
«ζωκή ορμή» της Δημιουργικής Εξέ-  
λιξης του Μπερέζον.

Στις πηγές του στοχασμού του  
Καζαντζάκη διακρίνουμε και μιάν  
άλλη καταβολή, μικρότερη σημα-  
σίας αυτή: τη βιταλιστική θεωρία του  
Αμερικανού ψυχολόγου Ουίλλιαμ  
Τζαϊμς\*. Κατά τη θεωρία αυτή, το  
προσωπικό βίωμα, η ατομική αλή-  
θεια είχαν μεγαλύτερο κύρος από  
τη λογική γνώση. Όταν ο Καζαντζά-  
κης γράφει πως οι άνθρωποι που  
αφήκαν βαθύτερα τα ανχάρια τους  
στην ψυχή του είναι ο Όμηρος\*, ο  
Βούδας\*, ο Νίτσε, ο Μπερέζον και ο  
Ζορμπάς, το όνομα του τελευταίου  
μπορούμε να το αντικαταστήσουμε  
με του Ουίλλιαμ Τζαϊμς. Ο τύπος  
του Αλέξη Ζορμπά είναι η προσωπο-  
ποίηση της βιταλιστικής θεωρίας  
του Τζαϊμς.

Ο Καζαντζάκης δεν υπήρξε εφευ-  
ρέτης των ιδεών του. Τις συνέλεξε  
από επιφανείς διδασκάλους του και-  
ρού του και από μωσαγωγούς του  
παρελθόντος. Στη συνειδησή του  
δεν γκρεμίστηκαν τα παλαιά ειδώλα  
ύστερα από μεθοδική αμφισβήτηση.  
Συνέπεια αυτών των περιστάσεων  
υπήρχαν οι αντιφάσεις και οι παλινω-  
δίες του, ως την ώρα που αποκρι-  
στάλλωνται μια προσωπική κομισθεω-  
ρία, κι ας είναι και τούτη ένα αμάλ-  
γαμα. Το 1914, ο Καζαντζάκης γνω-  
ριζεται και συνδέεται με τον ομήλι-  
κό του Άγγελο Σικελιανό\*. Ο μου-  
σάληππος ποιητής δεν ήταν ξένος προς  
τα πνευματικά ρεύματα του  
καιρού του, είχε μάλιστα αναδειχθεί  
ανανεώτης του λυρικού λόγου στον  
τόπο μας. Το παράδειγμα του Σικε-  
λιανού, που έμεινε αμετακίνητος  
στην ελληνική παράδοση, φρονημά-  
τισε τον Καζαντζάκη και έτσι ο πλά-  
νης στον κόσμο των ιδεών ξαναβρί-  
σκει τις ρίζες του. Ο Καζαντζάκης  
ως λογοτέχνης είχε ήδη στο ενερ-  
γητικό του μερικά έργα (Όφις και  
κρίνο, Έμηρωνει, Ο πρωτομάστο-  
ρας κ.ά.).

Η περίοδος 1916 - 18, παρά τον  
Εθνικό Διχασμό και τη συμφορά του  
Α' Παγκόσμιου Πολέμου, αποδει-  
χτηκε εξίσου γόνιμη για τον Καζα-  
ντζάκη. Κατά την περιόδο αυτή σχε-  
διάζει τις τραγωδίες Οδυσσέας, Ni-  
κηφόρος Φωκάς και Χριστός, που η  
συγγραφή τους μέλλει να ολοκλη-  
ρωθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια.  
Τα έτη 1917 - 20 επιφυλάσσουν  
στον Καζαντζάκη παράταρες εμπει-  
ρίες. Στα 1917 βρίσκεται στην Πρα-  
στοβά της Μάνης με το Γιώργη  
Ζορμπά (τον Αλέξη Ζορμπά του με-  
θοδορήματος), προσπαθώντας να  
οργανώσει την εκμετάλλευση ενός  
λιγνιτωρυχείου που μέλλει να παρά-  
γει καύσιμα για τις ανάγκες του Πο-  
λέμου. Το 1919 διορίζεται από τον  
Ελευθέριο Βενιζέλο\* διευθυντής  
(και ύστερα από λίγο προάγεται σε  
γενικό διευθυντή) του νεοσύστατου  
Υπουργείου Περιθαλψης και συμμετ-  
τέχει στον επαναπατρισμό και την

εγκατάσταση των Ελλήνων του Καυκάσου. Μετά την ήττα του Κόμιτος των Φιλελευθέρων στις εικλογές, παραιτείται από το Υπουργείο (1920) και αρχίζει μιά περιήγηση σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αυτή η περίοδος της ζωής του είναι από τις πιο σημαντικές, επειδή τότε α) προσχωρεί πρόσκαιρα στο βουδισμό και συγγράφει μια τραγωδία με τον τίτλο *Βούδας*, β) συνθέτει την *Ασκητική* του, γ) μυείται στον κομμουνισμό, και δ) καταφεύγει προσωρινά στην Ασσίζη θητεύοντας στον εντόπιο άγιο Φραγκίσκο\*, το Φτωχούλη του Θεού. Ο Βούδας, ο αρνητής της ζωής, ο καταλυτής της επιθυμίας, ο προφήτης της ανυπαρξίας, κυρίεψε τότε τον Καζαντζάκη και άφησε στο πνεύμα του πολλά από τα στοιχεία που εμφανίζονται στο τελικό του «Πιστεύω». Ο τρίτος προφήτης – ύστερα από το Χριστό και το Βούδα – που κατάκτησε τον Καζαντζάκη στάθηκε ο Λένιν\*. Κατά τη διαμονή του στο Βερολίνο (1922 – 23) ο Καζαντζάκης προσχώρησε ψυχικά στην Κοινωνική Επανάσταση. Ήστις την επιφοίτηση του Λένιν η *Ασκητική* (που ο Καζαντζάκης τη γράφει στο Βερολίνο από τα τέλη 1922 ως τις 20 Μαρτ. 1923) θα ήταν μια φιλοσοφική διατριβή και όχι ένα Πιστεύω. Κατά την *Ασκητική*, ο άνθρωπος οφείλει να «προετοιμαστεί», προτύρ ορμήσει στον προορισμό του. Έχει «χρέος», πρώτα πρώτα, να παραδεχτεί πως ο νους του δεν μπορεί να συλλάβει την ουσία των πραγμάτων παρά μόνο φαινόμενα, και μηδέ καν φαινόμενα, αλλά μερικές από τις σχέσεις τους. Το δεύτερο «χρέος» του είναι να αρνηθεί τα όρια του νου του; με ένα κίνημα της καρδιάς, που μάταια προσπαθεί και αυτή να ενωθεί με την αρχή των όντων: τέλος (τρίτο «χρέος»), να λευτερώθει από την ελπίδα του να διαπεράσει το κοσμικό σκοτάδι που τον περιβάλλει. Τότε θα είναι «προετοιμασμένος» να οδεύσει προς την άβυσσο του αγνώστου, όπου καραδόκει ο Θάνατος. Θα ξεκινήσει για την «πορεία» που του ανήκει επιστρατεύοντας όλες του τις δυνάμεις, ακολουθώντας την «αρχέγονη κραυγή» που τον σπρώχνει στον Ανήφορο και διευρύνοντας ολοένα τη συνείδησή του: από το εγώ στη φυλή, από τη φυλή στην ανθρωπότητα, και από την ανθρωπότητα στο ολάκερη τη γη και το σύμπαν. Θα του φανερωθεί τότε ο Αόρατος που διαποτίζει την υλή και τη λυτρώνει από την αδράνεια. Μετά την «πορεία» ακολουθεί τη «πράξη» μέσα στην οποία διευκρινίζεται η σχέση Θεού και ανθρώπου, ανθρώπου και ανθρώπου, ανθρώπου και Φύσης.

Το 1924 ο Καζαντζάκης εγκαταλείπει τη Γερμανία και κατευθύνεται στην Ιταλία. Ύστερα από μια σύντομη διαμονή στη Νεάπολη, μια εξωτερική αφορμή τον φέρνει στην Ασ-



Νίκος Καζαντζάκης. Ποιητής και πεζογράφος από τους σημαντικότερους της νεότερης Ελλάδας (Αθήνα, Συλλογή Έλλης Αλεξίου).

σιζή, την πατρίδα του αγίου Φραγκίσκου. Όταν ύστερα από λίγο, ο Καζαντζάκης γύρισε στην ιδιαίτερη πατρίδα του (1924 – 25), επιχειρήσει μια παράνομη πολιτική δράση. Ωστόσο δεν ευδοκίμησε ως επαναστάτης και δεν άργησε να καταφύγει ξανά στη λογοτεχνική δημιουργία.

Στα τέλη του 1924 ο Καζαντζάκης αποσύρεται σε ένα σπιτάκι, στο προάστιο του Ηρακλείου Πόρος, και βάζει μπροστά τη συγγραφή της τεράστιας εποποίιας Οδύσσεια. Η απόφαση του Καζαντζάκη να αφιερωθεί στην Οδύσσεια προϋποθέτει δύο παραίτησεις: α) από την αναζήτηση του Θεού και β) από την πολιτική δράση. Τούτο δε σημαίνει ότι ο ποιητής θα περιπέσει σε μεταφυσικό λήθαργο: το ενάντιο η Οδύσσεια θα περιγράψει τη θεομαχία του και θα εικονογραφήσει την τελική κομιθεωρία του. Όσο για την πολιτική δράση, η εποποίια του απευθύνεται στον πολίτη και στην πολιτεία, αποτελεί επομένως πολιτική, κατά κυριολεξία, πράξη. Ο ποιητής είναι πάρα πολύ ψηλά τοποθετημένος για να υποταχθεί σε ένα κόμμα. Οφείλει να διατηρήσει ως το τέλος την αμεροληψία του, για να κρίνει τα ανθρώπινα ως Θεός, πέρα από το καλό και το κακό. Εδώ ακριβώς έγκειται η ειδοποιός διαφορά της επικής δημιουργίας του Καζαντζάκη, κατ' αντίθεση προς τη στρατεύ-

μένη λογοτεχνία. Κατά τη διαμονή του στο Ηράκλειο (1924 – 25), ο ποιητής κατορθώνει να στήσει το σκαρι της εποποίιας του και να συγγράψει τις πρώτες έξι ραψωδίες. Οι υπόλοιπες ραψωδίες και οι αλλεπάλληλες αναμορφώσεις του συνόλου θα τον απασχολήσουν (όχι αποκλειστικά) ως το Μάιο του 1938.

Μετά την ποιητική του εξόρμηση εγκαταλείπει την Κρήτη. Τον Οκτώβριο του 1925 φεύγει για τη Σοβιετική Ένωση ως απεσταλμένος μιας αθηναϊκής εφημερίδας. Τον επόμενο χρόνο, παίρνει διαζύγιο από την πρώτη του γυναίκα Γαλάτεια Καζαντζάκη\* (πατρ. όν. Αλεξίου) και επιχειρεί νέα σταξίδια ως απεσταλμένος άλλης εφημερίδας. Παλαιστίνη, Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτος και Σινά, ταξίδια αλλεπάλληλα.

Οι εντυπώσεις του Καζαντζάκη από τα ταξίδια του, καθώς παρουσιάστηκαν στους διαδοχικούς τόμους της σειράς Ταξιδεύοντας, προσδιόρισαν αρχικά τη σχέση του με το ελληνικό αναγνωστικό κοινό και εμπόδισαν τη θέσα, για κάμποσο καιρό, προς τις άλλες, τις αδρότερες δημιουργίες του.

Το έτος 1927 υπήρξε το γονιμότερο στη ζωή του Καζαντζάκη. Απομονώνεται στην Αίγυπτο, κατορθώνει να συγγράψει μέσα σε τέσσερις μήνες, τις υπόλοιπες 18 ραψωδίες της Οδύσσειας (από Η – Ζ), κάπου

20.000 στίχους! Η α' γραφή Οδύσσειας τελείωσε το Σεπτέμβριο του 1927, αλλά οι έξι επόμενες γραφές (αναμορφώσεις του κενου) απασχόλησαν τον Καζαντζάκη για τα δεκάχρονα Οκτωβριανής Επανάστασης το λό, από τον Απρίλιο του 1928 ως Απρίλιο του 1929, όταν πότε και πότε χωρίς τον Παναϊτιάτοδοκίμασε να συνδεθεί με τη ρωμαϊκή πραγματικότητα και να αναλάβει τόπου κάποια δράση. Επίσης η μονή του στη Ρωσία συνδέεται με ένα σημαντικό γεγονός της πνευτικής του ζωής: τη στροφή του πάντοι οικοδηματική σε μηδενιστική. Στις γραφές Οδύσσειας που θα ακολουθουν, ο Καζαντζάκης υπερβαντας την παλιά του αντιληψη, και την οποία ο άνθρωπος υπακοή στην «κραυγή της εποχής του» «αγωνιζόμενος», «σώζει» τα Εθνα σφαρμόδει τη μηδενιστική σμοθεωρία του. Η β' γραφή, διαμόρφωσε οριστικά το μύθο Οδύσσειας, τελείωσε στις 3 Νοεμβρίου 1930 (στο Γκόττεσγκαμπ), νέα Οδύσσεια αρχίζει εκεί που λειώνει η Οδύσσεια του Ομήρου νέος Οδυσσέας είναι ένας αντης, ένας ξεριζωμένος, και μάλιστα ένας *desperado*. Αφού σκότωσε τους μηνηστήρες και ξανακέρδισε βασιλείο του ίνωνας να πλαντεί στην Ιθάκη. Διάλεξε μερικούς ντρόφους και σαλπάρησε για στερνό του ταξίδι. Άραξε στο νεοί της Σπάρτης, ανέβηκε στην κουμαμένη πολιτεία, έκλεψε Ωραία Ελένη, και έβαλε πλώρη την Κρήτη. Στο μυθικό νησί, ο Ενος του ίδιομενά (παλιού αυμπτικού μιστή μπροστά στα τείχη του ίλιου) έχει σαπίσει. Ο Οδυσσέας συνιστά με τους βάρβαρους επίκαιοις που τον απειλούν. Το πατές την Κνωσού και γίνεται, η Ελένη για μέσα στην Βάρβαρα και απομικνύεται στο νησί. Ο Οδυσσέας κάνει πιγιά στην Αίγυπτο. Κοινωνική επίσηση στη ζώρα του Νείλου: Ο στροκαταλόγος συντάσσεται τους επαναστάτες. Ύστερα τη χωράει πολεμώντας προς την έδα της Αφρικής και φτάνει με τη συντρόφους του στις πηγές Νείλου. Εκεί ξτίζει τη δική του πτερία και γίνεται νομοθέτης παντού κόσμου. Άλλα ένα σεισμός ζει τη γης και η πολιτεία κατέντιζεται. Ο χαροκαμένος Οδυσσέας βάζει τη στράτη μπροστά του και νότο. Στη μακρά οδοιπορία ανταμώνωνται μεγάλους αρχη-

κατάσταση των Ελλήνων του Καυσού. Μετά την ήττα του Κόμματος των Φιλελευθέρων στις εκλογές, παραιτείται από το Υπουργείο (920) και αρχίζει μιά περιήγηση σε όρες της Δυτικής Ευρώπης. Αυτή περιόδος της ζωής του είναι από το πιο σημαντικές, επειδή τότε ο προσχώρει πρόσκαιρα στο βουδιαριό και συγγράφει μια τραγωδία με ων τίτλο *Βούδας*, β) συνθέτει την σκηνική του, γ) μυείται στον κομινισμό, και δ') καταφεύγει πρωτινά στην Ασσίζη θητεύοντας τον εντόπιο άγιο Φραγκίσκο\*, το γνωχούλη του Θεού. Ο *Βούδας*, ο ρητής της ζωής, ο καταλυτής της πιθυμίας, ο προφήτης της ανυπαρτίας, κυρίως τότε τον Καζαντζάκην ο οποίος στο πνεύμα του πολλά πότε τα στοιχεία που εμφανίζονται το τελικό του «Πιστεύω». Ο τρίτος ροφήτης – ύστερα από το Χριστό αι το *Βούδα* – που κατάκτησε τον Καζαντζάκη στάθμηκε ο *Λένιν*\*. Κατά τη διαμονή του στο Βερολίνο (1922 – 23) ο Καζαντζάκης προσχώνταις ψυχικά στην Κοινωνική Επανάσταση. Χωρίς την επιφοίτηση του ιεννινης η Ασκητική (που ο Καζαντζάκης τη γράφει στο Βερολίνο από τα έλη 1922 ως τις 20 Μαρτ. 1923) θα ήταν μια φιλοσοφική διατριβή και όχι να *Πιστεύω*. Κατά την Ασκητική, ο ινθρώπος οφείλει να «προετοιμαστεί», προτού ορμήσει στον προορισμό του. Έχει «χρέος», πρώτα πρώτα, να παραδεχτεί πώς ο νους του ίενν μπορεί να συλλάβει την ουσίαν πραγμάτων παρά μόνο φαινόμενα, και μηδέ καν φαινόμενα, αλλά ιερικές από τις σχέσεις τους. Το *επότερο «χρέος»* του είναι να αρνηθεί τα όρια του νου του; με ένα κίτημα της καρδιάς, που μάταια προσπαθεί και αυτή να ενωθεί με την ψυχή των όντων: τέλος (τρίτο «χρέος»), να λευτερωθεί από την άλπιδα του να διαπεράσει το κοσμικό σκοτάδι που τον περιβάλλει. Τότε θα είναι «προετοιμασμένος» να ζεύξει προς την άβυσσο του αγνώστου, όπου καραδοκεί ο Θάνατος. Θα ξεκινήσει για την «πορείαν» που του ανήκει επιστρατεύοντας όλες τις δυνάμεις, ακολουθώντας την «αρχέγονη κραυγή» που τον σπρώχνει στον Ανήφορο και διευρύνοντας ολοένα τη συνειδησή του: από την έγω στη φυλή, από τη φυλή στην ανθρωπότητα, και από την ανθρωπότητα σε ολάκερη τη γη και το σύμπαν. Θα του φανερωθεί τότε ο Αόρατος που διαποτίζει την ύλη και τη λυτρώνει από την αδράνεια. Μετά την «πορεία» ακολουθεί τη «πράξη» μέσα στην οποία διευκρινίζεται η σχέση Θεού και ανθρώπου, ανθρώπου και ανθρώπου, ανθρώπου και Φύσης.

To 1924 ο Καζαντζάκης εγκαταλείπει τη Γερμανία και κατευθύνεται στην Ιταλία. Ύστερα από μια σύντομη διαμονή στη Νεάπολη, μια εξωτερική αφορμή τον φέρνει στην Ασ-



Νίκος Καζαντζάκης. Ποιητής και πεζογράφος από τους σημαντικότερους της νεότερης Ελλάδας (Αθήνα, Συλλογή Έλλης Αλεξίου).

σιζή, την πατρίδα του αγίου Φραγκίσκου. Όταν ύστερα από λίγο, ο Καζαντζάκης γύρισε στην ιδιαίτερη πατρίδα του (1924 – 25), επιχειρήσει μια παράνομη πολιτική δράση. Ωστόσο δεν ευδοκίμησε ως επαναστάτης και δεν άργησε να καταφύγει ξανά στη λογοτεχνική δημιουργία.

Στα τέλη του 1924 ο Καζαντζάκης αποσύρεται σε ένα σπιτάκι, στο πρόστιο του Ηρακλείου Πόρος, και βάζει μπροστά τη συγγραφή της τεράστιας εποποίησής της Οδύσσεια. Η απόφαση του Καζαντζάκη να αφιερωθεί στην Οδύσσεια προϋποθέτει δύο παραπήσεις: α) από την αναζήτηση του Θεού και β) από την πολιτική δράση. Τούτο δε σημαίνει ότι ο ποιητής θα περιπέσει σε μεταφυσικό λήθαργο: το ενάντιο η Οδύσσεια θα πειράψει τη θεομαχία του και θα εικονογραφήσει την τελική κομισθεωρία του. Όσο για την πολιτική δράση, η εποποίησή του απευθύνεται στον πολίτη και στην πολιτεία, αποτελεί επομένως πολιτική, κατά κυριολεξία, πράξη. Ο ποιητής είναι πάρα πολύ ψηλά τοποθετημένος για να υποταχθεί σε ένα κόμμα. Οφείλει να διατηρήσει ως το τέλος την αμεροληψία του, για να κρίνει τα ανθρώπινα ως Θεός, πέρα από το καλό και το κακό. Εδώ ακριβώς έγκειται η ειδοποιός διαφορά της επικής δημιουργίας του Καζαντζάκη, κατ' αντίθεση προς τη στρατεύ-

μένη λογοτεχνία. Κατά τη διαμονή του στο Ηράκλειο (1924 – 25), ο ποιητής κατορθώνει να στήσει το σκαρι της εποποίησής του και να συγγράψει τις πρώτες έξι ραψωδίες. Οι υπόλοιπες ραψωδίες και οι αλλεπάλληλες αναμορφώσεις του συνόλου θα τον απασχολήσουν (όχι αποκλειστικά) ως το Μάιο του 1938.

Μετά την ποιητική του εξόρμηση εγκαταλείπει την Κρήτη. Τον Οκτώβριο του 1925 φεύγει για τη Σοβιετική Ένωση ως απεσταλμένος μιας αθηναϊκής εφημερίδας. Τον επόμενο χρόνο, παίρνει διαζύγιο από την πρώτη του γυναίκα Γαλάτεια Καζαντζάκη\* (πατρ. όν. Αλεξίου) και επιχειρεί νέα ταξίδια ως απεσταλμένος άλλης εφημερίδας. Παλαιστίνη, Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτος και Σινά, ταξίδια αλλεπάλληλα.

Οι εντυπώσεις του Καζαντζάκη από τα ταξίδια του, καθώς παρουσιάστηκαν στους διαδοχικούς τόμους της σειράς Ταξιδεύοντας, προσδιόρισαν αρχικά τη σχέση του με το ελληνικό αναγνωστικό κοινό και εμπόδισαν τη θέα, για κάμπτοσ καιρό, προς τις άλλες, τις αδρότερες δημιουργίες του.

To έτος 1927 υπήρξε το γονιμότερο στη ζωή του Καζαντζάκη. Απομονωμένος στην Αίγινα, κατορθώνει να συγγράψει, μέσα σε τέσσερις μήνες, τις υπόλοιπες 18 ραψωδίες της Οδύσσειας (από Η - Ω), κάπου

20.000 στίχους! Η α' γραφή της Οδύσσειας τελείωσε το Σεπτέμβριο του 1927, αλλά οι έξι επόμενες γραφές (αναμορφώσεις του κειμένου) απασχόλησαν τον Καζαντζάκη έντεκα χρόνια ακόμη. Το ποίημα συνυφάνθηκε με τα νεγονότα της ζωής του και επηρεάστηκε από την εξέλιξη του στοχασμού του.

Τα πιο αποφασιστικά γεγονότα κατά τη χρονική αυτή περίοδο (1927 - 38) υπήρξαν δύο νέα ταξίδια στη Ρωσία. Το ένα, τον Οκτώβριο - Δεκέμβριο του 1927, όταν η Σοβιετική Κυβέρνηση κάλεσε τον Καζαντζάκη στις γιορτές για τα δεκάχρονα της Οκτωβριανής Επανάστασης: το άλλο, από τον Απρίλιο του 1928 ως τον Απρίλιο του 1929, όταν πότε μαζί και πότε χωρίς τον Παναϊτ Ιστράτη<sup>\*</sup> δοκιμάστηκε με τη ρωσική πραγματικότητα και να αναλάβει επί τόπου κάποια δράση. Επίσης η διαμονή του στη Ρωσία συνδέεται με ένα σημαντικό γεγονός της πνευματικής του ζωής: τη στροφή του προς τον ολικό μηδενισμό. Στις γραφές της Οδύσσειας που θα ακολουθήσουν, ο Καζαντζάκης υπερβαίνοντας την παλιά του αντίληψη, κατά την οποία ο άνθρωπος υπακούει στην «κραυγή της εποχής του» και, «αγωνιζόμενος», «σώζει» το Θεό. Θα εφαρμόσει τη μηδενιστική κοσμοθεωρία του. Η β' γραφή, που διαμόρφωσε οριστικά το μύθο της Οδύσσειας, τελείωσε στις 3 Μαρτίου 1930 (στο Γκόττεσγκαμπ). Η νέα Οδύσσεια αρχίζει εκεί που τελειώνει η Οδύσσεια του Ομήρου. Ο νέος Οδύσσεας είναι ένας αντάρτης, ένας ξεριζωμένος, και μάλιστα ένας *desperado*. Αφού ακότωσε τους μνηστήρες και ξανακέρδισε το βασιλείο του ένιωσε να πλαντάζει στην Ιθάκη. Διάλεξε μερικούς συντρόφους και σαλπάρησε για το στερνό του ταξίδι. Άραξε στο επίνειο της Σπάρτης, ανέβηκε στην ξακουσμένη πολιτεία, έκλεψε την Θρώνια Ελένη, και έβαλε πλώρη για την Κρήτη. Στο μυθικό νησί, ο Θρόνος του ίδιουνέα (παλιού συμπολειτηρική μπροστά στα τείχη του Ιλίου) έχει σαπίσει. Ο Οδύσσεας συντάσσεται με τους βάρβαρους επιδρομείς που τον απειλούν. Το παλαιτή της Κνωσού καίγεται, η Ελένη σιγά σιγά γίνεται με ένα βάρβαρο και απομενεί στο νησί. Ο Οδύσσεας κάνει πανιά για την Αίγυπτο. Κοινωνική επανάσταση στη χώρα του Νείλου: Ο κατροκαταλυτής συντάσσεται με τους επαναστάτες. Υστερά προσχώρει πολεμώντας προς την καρδιά της Αφρικής και φτάνει με τους συντρόφους του στις πηγές του Νείλου. Εκεί χτίζει τη δική του πολιτεία και γίνεται νομοθέτης παρθένου κόδιου. Αλλά ένα σεισμός ακίνητης τη γης και η πολιτεία καταποντίζεται. Ο χαροκαμένος Οδύσσεας βάζει τη στράτη μπροστά του κατά το νότο. Στη μακρά οδοιπορία του ανταμώνει τους μεγάλους αρχηγούς

που έφεραν στους ανθρώπους μια καινούργια θρησκεία, μια χίμαιρα, μια νέα κοσμοθεωρία – τα αρχέτυπα του Άμλετ, του Δον Κιχώτη, του Φάσουτ, του Ομήρου, του Βούδα, του Χριστού\*, του Λένιν (υπό άλλα ονόματα, φυσικά). Αναμετριέται μαζί τους σε μακρούς διαλόγους, και συνεχίζει την πορεία του. Φτάνει στα άκρα της Αφρικής, σκαρώνει το στερνό του καράβι και σαλπάρει για το άγνωστο. Περνάει την Παγωμένη Θάλασσα, ναυαγεί, πάνει στεριά όπου κατοικούν οι άγριοι κυνηγοί της φώκιας. 'Όταν ανοίγει ο καιρός, μαστορεύει μια πλωτή από το μάρι φώκιας και ξαναπάίρει το πέλαγο. Ενώ λάμψει κατά τον αβασιλευτό ήλιο, έρχεται ο Χάρος και καθίζει αντίκρυ του. Είναι απαράλλακτος με τον πολυπλάνητο. Χαμογελούν ο ένας στον άλλο, κι αρμενίζουν αμιλητοί. Ένα παγόβουνο προβάλλει έξαφουν από την πάχνη, συντρίβει την πλωτή ο Οδυσσέας προφταίνει να σκαρφαλώσει απάνω του. Έχει φτάσει πια στην ερημία του Νότιου Πόλου. Το τέλος του είναι κοντά. Αποχαιρετά τις πέντε αισθήσεις του, κι ανακαλεί όλους τους ανθρώπους που αγάπησε: το παγόβουνο γεμίζει από Ισιούς. Ο μελλοθάνατός τους υποδέχεται με συγκίνηση, σηκώνει το χέρι, δίνει με ατρόμητη φωνή το σημάδι του τελικού μισεμού: «Ορτσα παιδιά, και πρύμο φύσητε του Χάρου το αγεράκι!».

Η τεράστια εποποιία της νέας Οδύσσειας ισοδυναμεί με ένα βουνό χαλάσματα. Ο κύκλος που είχε ανοίξει ο Όμηρος κλείνεται από τον Καζαντζάκη. Ο κύκλος εδώ σημαίνει το μηδέν. Όλες οι αξίες που κατεργάστηκε ο ελληνισμός, από την ώρα που ο Όμηρος στέρεωσε τη μορφή των Ολυμπίων, και που συμπλήρωσε ο χριστιανισμός με το κήρυγμα της αγάπης και την υπόσχεση της αιώνιας ζωής, όλες βουλιάζουν στα φρένα του νέου Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας δεν ελπίζει τίποτα, δε φοβάται τίποτα, είναι λευτερός!

Ο Καζαντζάκης, μετά τη β' γραφή της Οδύσσειας δεν αναπαύεται. Κύρια έγνοια του θα εξακολουθήσει να είναι η επεξεργασία του ποιήματος. Άλλα, από γραφή σε γραφή, θα παρεμβληθούν επιβλητικές δημιουργίες. Ενώ βρισκεται ακόμη στο Γκόττεσγκαμ, γράφει τον Τόντα Ράμπα (1930), μυθιστορηματικό απολογισμό των ρωσικών βιωμάτων του, και την Ιστορία της Ρωσικής Λογοτεχνίας. Υστερά μετοικεί στη Μεσημβρινή Γαλλία, επιστρέφει για λίγο στο Ηράκλειο και ξαναγυρίζει στο Γκόττεσγκαμ για να αφιερωθεί στη γ' γραφή της Οδύσσειας. Το 1932 χάνει τη μητέρα του και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου χάνει και τον πατέρα του. Γυρίζει στην Ελλάδα και εγκαθίσταται στην Αιγαίνα. Στην Αιγαίνα συμπληρώνει τη μετάφραση

της Θείας Κωμωδίας του Δάντη\*, και αφιερώνεται στη δ' γραφή της Οδύσσειας. Το 1935 ταξιδεύει στην Ιαπωνία - Κίνα, από όπου θα προέλθει ο Βραχόκηπος, ένα σχεδόν αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, και τον ίδιο χρόνο επεξεργάζεται πάλι την Οδύσσεια (ε' γραφή). Το 1936 μεταφράζει το Φάσουστ του Γκατε\*, και ταξιδεύει στη σπαρασσόμενη από τον εμφύλιο πόλεμο Ισπανία, ως απεσταλμένος της αθηναϊκής εφημερίδας Καθημερινή: ένα καινούργιο Ταξίδευόντας θα γεννηθεί και από το ωράριο την περιπέτεια. Το 1937 αφιερώνεται στην σ' γραφή της Οδύσσειας και τη συγγραφή της τραγωδίας Μέλισσα, το 1938 στην τελευταία γραφή και έκδοση της Οδύσσειας! Ένας άθλος που είχε κρατήσει δεκατρία χρόνια τερματίζεται.

'Όταν το 1940 ξεσπάει ο Ελληνοταλικός πόλεμος, ο Καζαντζάκης για να αποτρέψει τους κινδύνους που απειλούν το ύφος της ζωής του, συγκεντρώνεται με πεισμά στη λογοτεχνική δημιουργία του. Τότε συγγράφει το Bio και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, κήρυγμα διονυσιακού έρωτα της ζωής. Αμέσως μετά το Ζορμπά, τα δύοκολα χρόνια της Κατοχής, ο Καζαντζάκης βάζει μπροστά τη μετάφραση των ομηρικών επών, της Ιλιάδας και της Οδύσσειας με τη συνεργασία του Ι.Θ. Καρκιδή\*. Το 1943 - 44, γράφει τις εθνικές τραγωδίες Καποδιστρίας και Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

Το 1945 συμμετέχει για λίγο στην κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σοφούλη\* ως υπουργός ανέυ χαρτοφυλακίου. Τον ίδιο χρόνο παντρεύεται με την Ελένη Σαμίου.

Το 1946 φεύγει για την Αγγλία, καλεσμένος από το Βρεταννικό Συμβούλιο. Ακολουθεί η πρόσκαιρη διαμονή του στο Παρίσι, ο διορισμός του ως φιλολογικού συμβούλου στην Unesco, και η τελική εγκατάστασή του στην Αντίτην. Τα χρόνια αυτά, και ίσωμε το θάνατό του, χαρακτηρίζονται από δημιουργικό πυρετό. Τότε γράφονται τα μυθιστόρημα: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Καπετάν Μιχάλης, ο Φωτικούλης του Θεού, Οι αδερφοφάδες, Αναφορά στο Γκρέκο. Και τα δράματα: Σόδομα και Γόμορρα, Καύρος, Χριστόφορος Κολόμδος (1948 - 49). Στο Χριστό ξανασταυρώνεται (1948), ο Καζαντζάκης ζωγράφισε μια τοιχογραφία όπου έριξε σάσα έπιασε το μάτι του από το χοντρό λαό, πότε τον κολασμένο και πότε το μάρτυρα, διασύροντας με ανεπιείκεια τους φαύλους και προβάλλοντας πάνω στο ανόδιο πλήθος τους μιαν αθώα μορφή, τον καινούργιο Εμμανουήλ. Στον τύπο του, εφάρμοσε τα πορίσματα της νεότερης ψυχολογίας, σύμφωνα με τα οποία ο μήμος (ηθοποιός) κυριεύεται κάποτε από το πρόσωπο που υποδύεται, ακόμη και αν τρέχει στο θάνατό του. Στον Καπετάν Μι-

χάλη (1949 - 50), ο Καζαντζάκης «μάχεται ν' αναστήσει το Ηράκλειο της παδικής του ηλικίας». Ξαφνιασμένος και ο ίδιος από όσα είχε θησαυρίσει, ως άνθρωπος προορισμένος από το φυσικό του να απαθανατίζει τις εφήμερες όψεις του κόσμου. Στον Τελευταίο πειρασμό (1950 - 51), ο Καζαντζάκης μυθοποιήσε τον αγώνα του Θεανθρώπου να νικήσει την ανθρώπινη φύση του για να αφιερωθεί στο θεϊκό του προορισμό, και στο Φωτικούλη του Θεού (1952 - 53) περιέγραψε τον αυτοβασανισμό και τις εκστάσεις του Αγίου Φραγκίσκου από την ένωσή του με το Θεό. Τέλος με τους Αδερφοφάδες (1954) έστειλε στην Ελλάδα, που σπαρασσόταν από τον εμφύλιο πόλεμο, ένα μήνυμα αδελφούς ηγετώντας, μολονότι ο παπα-Γιάνναρος, ο ήρωας του μυθιστορήματος, παρουσίαζεται περισσότερο ως προφήτης αποκαρδιώμενος από τους ανθρώπους παρά με τον Καλός Ποιμήν.

Η Αναφορά στον Γρέκο, που δημοσιεύτηκε το 1961, είναι η ποιητική αυτοβιογραφία του Καζαντζάκη. Ο ίδιος τη χαρακτηρίζει «αναφορά στρατιώτη σε στρατηγό», ακριβέστερα ωμάς θα τη λέγαμε «ποιηση και αλήθεια της ζωής του».

Η μυθιστορηματική παραγωγή του Καζαντζάκη προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και συσσώρευσε πολλές εσφαλμένες κρίσεις για το πρόσωπό του. Από τη μια μεριά η παρανόηση του αναγνωστικού κοινού, που τον γνωρίζει κυρίως από τα μυθιστορήματά του και, κατά συνέπεια τον θεωρεί συγγραφέα φιλάνθρωπο και ζηλωτή της κοινωνικής δικαιοσύνης, από την άλλη η επιφυλακτικότητα των Ελλήνων συναδέλφων του, που τον κατηγόρησαν ότι «παραβιάζει» τους νόμους της τέχνης και απέδωσαν την παγκόσμια επιτυχία του στα «αριστερά» του φρονήματα ή σε άλλες αιτίες. Και σαν να μην ήταν αρκετά όλα αυτά, δύο Εκκλησίες, η Θρόδοξη και η Καθολική, θέλησαν το διωγμό του. Ο Καζαντζάκης έμεινε απάραχος μπροστά στα αντιφατικά επακόλουθα της δόξας, και εξακολουθούσε να θεωρεί την Οδύσσεια ως το κύριο έργο της ζωής του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αγαφορά στον Γκρέκο δεν πρωθεί την αυτοβιογραφία του μετά το 1938, αποιωνώντας τόσο τα μεταγενέστερα συμβάντα όσα και τις νεότερες δημιουργίες του. Σε αυτήν από τα τετράδια που βρέθηκαν στα υπάρχοντα του υπάρχει η αναγραφή: «Πάρεργα (ακολουθούν οι τίτλοι των περισσότερων συγγραμμάτων του), OBRA (δηλαδή Έργο), Οδύσσεια».

Το 1957 επισκέπτεται, μαζί με τη δεύτερη γυναίκα του Ελένη Καζαντζάκη, την Κίνα προσκαλεσμένος της κινεζικής κυβερνησης. Επιστρέφοντας στην Ευρώπη αναγκάζεται να εμβολιαστεί στην Καντώνα. Ενώ

κατευθυνόταν όμως προς την Κοπεγχάγη το εμβόλιο κακοφόρμισε και έπαθε γάγγραινα στο δεξιό του χέρι. Μεταφέρθηκε στο Φραίμπουργκ της Γερμανίας και νοσηλεύτηκε στην Πλανεπιστηματική Κλινική. Η λευχαγία, που τον είχε προσβάλει λίγα χρόνια πριν, είχε αδυνατίσει τον οργανισμό του. Πέθανε στις 26 Οκτωβρίου του 1957 σε ηλικία 74 χρονών. Το σκήνωμά του μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο και ενταφιάσθηκε στην Τάπια Μαρτινένγκο του Βενετικού φρουρίου.

Ο Καζαντζάκης ως συγγραφέας αξιώθηκε παγκόσμια αναγνώριση και προτάθηκε από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών το 1946 για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας μαζί με το Σικελιανό\*. Το έργο του μεταφράστηκε σε πολλές έννες γλώσσες και μερικά μυθιστορήματά του έγιναν επιτυχμένες κινηματογραφικές ταινίες διάσκευσης που έγιναν διαδεικτικές σε θεατρικά έργα. Πολλές φιλολογικές μελέτες έχουν δημοσιευτεί και εξακολουθούν να δημοσιεύονται για το τεράστιο και πολυδιάστατο έργο του.

**ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:** Τετρακόσια γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη (Αθήνα 1965). Ελένη N. Καζαντζάκη, Νίκος Καζαντζάκης, ο Ασυμβίαστος (Αθήνα 1977). Νίκος Καζαντζάκης. Αναφορά στον Γκρέκο (Αθήνα 1961). Π. Πρεβελάκης. Ο ποιητής και το ποίημα της Οδύσσειας (Αθήνα 1958).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ

**Καζάσογλου, Γεώργιος** (Αθήνα, 1910 - 1984). Συνθέτης της Εθνικής Σχολής. Σπούδασε βιολί (Ελληνικό Ωδείο, με το Βασιλείο Σκαντζουράκη) και θεωρητικά (Μουσικό Λύκειο και ιδιωτικά μαθήματα, κυρίως με τους Λαυράγκα\*, Κόντη, Καλομοίρη\* και Βάρβογλη\*). Διατέλεσε (1933 - 59) καθηγητής μουσικής στη Μέση Εκπαίδευση. Πολυγραφότατος, μόνο ως το 1965 είχε συνθέσει περισσότερα από 15 συμφωνικά έργα, 30 μουσικές υποκρούσεις για (10) αρχαίες τραγωδίες και για έργα των Κλαστί\*, Ιψεν\*, Σαιξπίρη\*, Τερζάκη\*, Καζαντζάκη\* κ.ά., μουσική για κινηματογραφικές ταινίες, πολλή μουσική δωματίου, έργα για πιάνο, για χορωδία και τραγούδια σε ποιηση Παλαμά\*, Σολωμού\*, Σικελιανού\*, Μαλακάση\*, Τερζάκη κ.ά. Έργα, όπως τα ορχηστρικά Αρχαϊκό πρελούδιο, Τέσσερα πρελούντια της επιστροφής από το μέτωπο (1941, η γνωστότερη ίσως σύνθεσή του), Ελεγείο για εγχορδά, άρπα και κρουστά (1948) ή η Σονάτα για βιολί και πιάνο (1946), μαζί με τις υποκρούσεις του σε σημαντικές ταινίες της παιδικής ηλικίας του ελληνικού κινηματογράφου (Τ' αρραβωνάσματα, κατά Μπόγρη\*, 1949, Η Λύκαινα, 1950) άφησαν στην εποχή τους αρκετά ζωηρές εντυπώσεις και εντάχθηκαν στο ελληνικό μουσικό κλίμα της κρίσιμης δεκαετίας 1940 - 50.